



רח' אלימלך 3, רמת גן 52415

טל: 03-6708811

פקס: 03/6708822

מכובדי, יו"ר הכנסת ויו"ר חבר הנאמנים ח"כ יולי אדלשטיין, חברי ועד קרן הפרס הנכבדים, חברי כנסת, ידידי המרכז לנפגעי כתות ואורחים יקרים.

המרכז הישראלי לנפגעי כתות, הוקם בשנת 2006 כדי לקדם את המודעות בנושא כתות וקבוצות פוגעניות בישראל. חזון המרכז שלנו הוא שכל אדם בישראל ידע מה מאפייניה של התאגדות כיתתית פוגענית ומה סכנותיה.

בארץ פועלות כיום כ-80 כתות שונות ובהן עשרות אלפי חברים. החברים בקבוצות אלו חווים ניצול נפשי, פיזי, כלכלי ופעמים רבות אף מיני. מנהיגי כתות עושים שימוש שיטתי וציני בטכניקות פסיכולוגיות וחברתיות שונות, ובאמונות רוחניות מגוונות, המחלישות את המאמינים, מנתקות אותם מהסביבה, מבטלות את האינדיבידואל שלהם ומאפשרות יצירת שעבוד ותלות בכת ובמנהיגיה.

המרכז לנפגעי כתות הינו הגוף היחיד בארץ שמרכז ידע, ניסיון ומומחיות בנושא, ומהווה כתובת לכל נפגע כת או בן משפחה. המרכז גיבש מעטפת תומכת שכוללת מידע, מערך טיפולי ועזרה משפטית בהתאם לצורך של כל פונה.

מיום הקמתו של המרכז נאספו בו אלפי עדויות של נפגעי כתות שיצרו מאגר מידע מהימן וחיוני לחוקרים ולאקדמאים, וסייעו לזהות "סימני אזהרה" לקבוצות פוגעניות.

במקביל לכך פועל המרכז להעלאת המודעות באמצעות חינוך והסברה. במהלך השנים העביר המרכז ימי עיון והרצאות במשרדי ממשלה שונים, מחלקות חינוך ומשטרה. בפורומים והתארגנויות של משפטנים, חוקרים ועובדי סעד ורווחה.

כמו כן המרכז היה שותף בהעמדת מידע ועדויות לדו"ח צוות משרד הרווחה לבחינת כתות בישראל, אשר הוגש בשנת 2011 לשר הרווחה והשירותים החברתיים, ח"כ לשעבר משה כחלון. המידע והעדויות שסיפק המרכז למחברי הדו"ח סייעו לשפוך אור על אחת מהתופעות הקשות והפחות ידועות בציבור. וזה המקום לברך את משרד הרווחה על היוזמה להקמת יחידה שתטפל בנושא הכתות, בראשותה של המפקחת, אפרת שרעבי, שיושבת כאן איתנו. תודה לך על שיתוף פעולה פורה ומבורך.

אחד הדברים שאני אוהבת בארגון שלנו, שקרה אמנם כבדרך אגב, בעקבות הפעילות הייחודית הזו, הוא שיתוף הפעולה בין כלל המגזרים השונים במדינת ישראל, אנחנו פועלים יחד למען מטרה משותפת: דתיים וחילוניים, ימניים ושמאלניים, יהודים וערבים. ויחד למדנו שכתות פוגעות בכל המגזרים, ואין מי שיכול להתחמק מהתופעה הזו, לצערנו. אם זה כתות במגזר החרדי, כמו כת 'לב טהור', אם זה כתות במגזר הערבי, כמו הכת במג'ד אל כרום שפורקה לא מזמן, או כתות במגזר הכללי שרבים מבנינו 'מלח הארץ' נופלים אליהן מבלי משים..



פעילות המרכז הובילה לחשיפה ולפירוק של מספר כתות מהקשות שפעלו בארץ במשך שנים, ובהן הכת של "גואל רצון", "כת מקום לחלום" בדרום, "כת האיתקה" בצפון ו"הכת הפוליגמית של ד' בירושלים". בנוסף בלמה הפעילות של המרכז מגמות חדירה בהסתר של כתות לתוך מערכות החינוך.

המרכז לנפגעי כתות אינו מתנגד לדת או לכל פעילות מיסטית לכשעצמה ואינו מעדיף דת זו או אחרת, אלא נאבק בתופעות הניצול והכפייה הפוגעניות של הכתות. המרכז שם דגש על כך שהדרך למימוש הפוטנציאל הרוחני וחופש הפולחן במדינה נאורה ודמוקרטית צריכה להיות חפה מניצול של ההולכים בדרכיה בתמימות.

ולסיום, יושבות איתנו כאן 3 נשים, מתוך מאות שהמרכז מכיר ומלווה (נשים וגברים יחד) שאני רוצה להודות להן, שהן החליטו להגיע לכאן ולשמוח איתנו, שלושתן היו בכתות פוגעניות, והן מודעות להיקף התופעה ולחשיבות הפעילות בנושא:

א', שהייתה אחת הנשים של גואל רצון, וכיום תומכת במשפחות שלהן בן משפחה בכת.

ל', שיצאה מכת הרא קרישנה בחריש, וכיום מקדמת מודעות בנושא קבוצות פוגעניות.

וש', שהייתה בכת אוריה טהר ברמת גן, ואני רוצה להודות לה שהייתה אחת מהפונות לקרן פרס יו"ר הכנסת, והמליצה להעניק לנו את הפרס.

ובהזדמנות זו, אני רוצה גם להודות לכל חברי ההנהלה וידידי המרכז שהגיעו לכאן לשמוח ולהתרגש יחד איתי. איתנו. באמת רגע מרגש... תודה מיוחדת לכל הממליצים עלינו בקבלת הפרס: מירה שחם גולן, השופט בדימוס הרן פיינשטיין, סנ"צ שלמה דאי – ימ"ר ירושלים, אלון ולד ושרון שהזכרתי קודם.. תודה לבעלי היקר שעומד מאחורי ותומך בי בעבודה הלא פשוטה הזו.. ולאמא שלי היקרה שעוזרת לי יום יום טכנית ונפשית..

ותודה גדולה לכם חברי הקרן שבחנתם את הפעילות שלנו ובחרתם בנו. תודה רבה.

